

Lina Murel Jardorf vil selv være til stede i Lyngby Storcenter, når hun viser sine kunstværker på Storetorv fra d. 29. marts til d. 3. april.

Lina Murel Jardorf finder sin glæde og inspiration i naturen – ofte på hesteryg og allerhelst uden sadel, bid og tøjler.



"Jeg ønsker at skabe glæde og oplevelsen af kærlighed med min kunst" fortæller Lina Murel Jardorf. Gennem min kunst får jeg kontakt med mange slags mennesker. I min verden er alle mennesker lige meget værd, og det gør mig rigere at komme tæt på andre mennesker uanset deres status. På min kunsthappening "Kunst og Kærlighed" i Lyngby Storcenter inviterer jeg derfor alle indenfor i min verden for at mærke stemningen i mit atelier og i min kunst. Mit atelier med alt hvad det indeholder af malerier, skulpturer og andre spændende detaljer vil blive genskabt på Storetorv. Jeg håber, at de besøgende vil få samme glade indtryk, som mange giver udtryk for, at de får, når de besøger mig

1,7 tons yndefuld SKØNHED

Lina Murel Jardorf har som den første kvindelige kunstner i Danmark leveret 1,7 tons kunst i form af syv yndefulde bronzeskulpturer "De 7 følelser" til Sjælsøgruppens nye domicil i Allerød. I sidste uge af marts måned fra d. 29. marts til d. 3. april afholder Lina og Lyngby Storcenter en event på Storetorv i form af kunsthappeningen "Kunst og Kærlighed". I Linas opbyggede atelier, der er genskabt som det ser ud i virkeligheden – nemlig et gammelt hølft i Holte – får alle besøgende mulighed for at opleve Linas eventyrlige verden i form af de fantasifulde malerier og bronzeskulpturer.



Lina Murel Jardorf

på hølftet i den gamle lade fra 1800-tallet, der ligger på Attemosevej i Holte eller på mit atelier på The West Bank of New York, hvor jeg også holder til. For mig er det altafgørende at have personlig kontakt med de mennesker, der ønsker at opleve min kunst. Den bedste motivation og inspiration for mig er den umiddelbare skønne respons, der ofte opstår, når jeg møder mine gæster i forbindelse med mine udstillinger eller i mit atelier. Mit budskab med min kunst er den livsbekræftende kærlighed og samtidig udtrykker kunsten også min indre glæde. Mine malerier indeholder mange dybe lag og farver – lige fra den



Et gennemgående tema i min kunst er Moder Jord, der næsten altid er symboliseret med en kvindeskikkelse, som både optræder på mine malerier og i mine bronzeskulpturer.

I min verden er alle mennesker lige meget værd, og det gør mig rigere at komme tæt på andre mennesker uanset deres status.

kolde scala til de varme kraftige farver. Ofte arbejder jeg med så mange lag akryl- og oliemaling, at mine værker kan være op til 1 år om at tørre.

Moder Jord som inspiration

Et gennemgående tema i min kunst er Moder Jord, der næsten altid er symboliseret med en kvindeskikkelse, som både optræder på mine malerier og i mine bronzeskulpturer. Hun er styrken, den kvindelige power og kærligheden til os selv. For hvordan kan vi bede andre om at elske os...hvis vi ikke elsker os selv! Min inspiration kommer til mig uanset hvor jeg færdes i hverdagen. Det kan være den nære kontakt med et eller flere mennesker, der sætter gang i en særlig tanke. Eller når jeg begiver mig ud i den fantastiske natur og bliver fascineret af formen på et blad eller himlens ufattelige skønhed. Jeg tror på, at glæden kan hjælpe os til at finde styrken i os selv. Alt det positive i vores liv og i naturen kan være med til at styrke vores selvværd og hjælpe os med at værne om det skønne i os selv. Måske særlig i vores tidsalder bør vi lytte til vores inderste følelser og lukke lyset ind.

De 1,7 tons yndefuld skønhed også kaldet "De 7 følelser" er mit store bronzeværk, der blev bestilt af Sjælsøgruppen til udsmykning af deres nye domicil på Ny Allerødgård i år 2003. "De 7 følelser", som er meterhøje og sandstøbt i massivt bronze, var en skøn og berigende oplevelse at skabe. Med titlerne: "Kærlighed" - "Sorg" - "Glæde" - "Håbløshed" - "Omsorg" - "Vrede" og "Frihed" afspejler "De 7 følelser" det, jeg allerhelst vil med min kunst – nemlig at sætte kærligheden, Moder Jord og den kvindelige energi i centrum. Alle tre elementer kan forhåbentlig medvirke til at andre mennesker igennem min kunst finder styrken i sig selv og dermed måske genoplever den følelsesmæssige power i deres liv.

Du kan læse mere om Lina Murel Jardorf på www.LinaArt.com